

81. Den rige mand

Tekst: Jens Rosendal
Musik: Ole Ugilt Jensen

Den ri - ge mand har glemt sin ska - ber Kun én ting
fyl - der man-dens sjæl Hvor-dan han bedst sig selv be -
ha - ger og sik - rer frem - ti - den så vel.

1 Den rige mand har glemt sin skaber
Kun én ting fylder mandens sjæl
Hvordan han bedst sig selv behager
og sikrer fremtiden så vel.

2 Hver Lazarus blir helt til overs
er bøvl og tåbeligt besvær
men bygge egne lader større
er sund fornuft for en og hver.

3 Dog, regnskabsdagen vender lykken
Den rige får det ondt og hedt
mens Lazarus der måtte lide
får lykke nu. Det synes ret.

4 For alle fattige på jorden
ber vi om kærlighed og fred
Din vej var altid alt at give
Så lær os til at give med.

5 Men mest så ber vi for den rige
Han ligner os jo på en prik
vil ikke fra sit eget vige
Det er vort mønster og vor skik.

6 Forbarm dig, lad i tak ham glemme
et øjeblik sin egen sag
og bag al sin fornuft fornemme
din kærlighed, din nye dag.

82. Troens gode strid

Tekst: Jens Rosendal
Musik: Ole Ugilt Jensen

Skul-le ord i - gen ku' løf - te sig fra det - te la - ve land sti - ge
højt som lær - ke - san - ge ly - de klart fra strand til strand
stærk som sol - sorts dy - be to - ne mild som pin - se - so - lens skin var - me
det som koldt og luk - ket ven - ter kun på som - mer - vind.

1 Skulle ord igen ku' løfte
sig fra dette lave land
stige højt som lærkesange
lyde klart fra strand til strand
stærk som solsorts dybe tone
mild som pinsolens skin
varme det som koldt og lukket
venter kun på sommervind.

2 Ja, når skaberhånd kan røre
ved en jordklump død og stiv
gi' den øjne, øre, tunge
vække den fra død til liv

Ja, når storm gi'r træet vinger
så hver gren, hvert blad, hver nål
synger højt i stormens favntag
folkets nye modersmål.

3 Ja, det sker i Jesusnavnet
stærkere end al forstand
Ja, i Jesuskristusnavnet
springer ord fra mand til mand
bliver liv i hånd og hjerte
vækker håb og kærlighed
samler frygtens folk til lovsang
som frimodig menighed.